

# 1<sup>e</sup> leerjaar: Berenvrienden

Op donderdag 13 en vrijdag 14 september 2018 hielden we ons eerste ILC-project. We stelden onze berenvrienden voor aan alle kinderen van het eerste leerjaar. Zo lieten we ze kennismaken met de verschillende levensbeschouwingen bij ons op school.

Knubbe, Froezel en Ismaël zijn 3 berenvrienden. Ze zitten samen in het eerste leerjaar. Soms zitten ze niet samen. Knubbe volgt zedenleer, Froezel Rooms-katholieke godsdienst en Ismaël volgt Islam. Dan gaan ze elk naar een ander klasje. Eventjes maar, dan zijn ze weer samen. Ze blijven vrienden voor het leven.



# Vrolijke vrienden

met Knubbe, Froezel, Ismaël

Knubbe wil met Froezel spelen  
Ismaël mag er ook bij  
zij zullen zich nooit vervelen  
vrolijke beren dat zijn zij

vrolijke, vrolijke vrienden  
vrolijke vrienden dat zijn wij  
vrolijke, vrolijke vrienden  
vrolijke vrienden dat zijn wij

alle kindjes moeten leren  
samen in het eerste jaar  
net zoals de vriendenberen  
vrolijke vrienden bij elkaar

vrolijke, vrolijke vrienden...

als we samen naar de klas gaan  
met z'n allen zij aan zij  
dan zeggen we 100 keren  
vrolijke vrienden dat zijn wij

vrolijke, vrolijke vrienden...

